

Hé Waggel mee !

Frans van den Braak

Couplet 1.

Ik gao naor de Mert.....en snel wir terug
Stao efkus stil.....op De Zwaanse Brug
Want wa ik zuuk.....da snapt een kind
Ik ben op zuuk.....naor een knappe Ind

Dicht bij het watter.....hedde veul kans
De plek waar een Ind.....zich vaak verschanst
Aan de Rechter kant.....heur ik gespat
De mooiste Ind.....van Indegat

Refrein.

**En ja, daor stao ze
Ze is BEELDschoon
Ze stao te pronken
Op heure troon
Dur die mooi veere
Word ik verblind
"Gaode mee waggelen?"
Gij knappe Ind**

Couplet 2.

Mi de Petrustoren.....in 't vizier
Wa een mooi plekske..... is het toch hier
Mun hart slao over..... het is een wonder
Ik wil mi jou wel.....een kôpke onder !

Dag mooi lief Indje.....'k vraog om een gunst
Gaode mee waggelen?.....des uit de kunst
Op ons gemakkie.....in ons eigen tempo
Het mooiste Indje.....in een Deux Chevaux